

Inhoud:

1. Interview met prof. dr. Kees van der Kooi, 2008
2. Persbericht van de VU over zijn benoeming in 2002
3. Bericht in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 2003
4. Publicaties

1. Interview

Onderstaand interview met prof. dr. Kees van der Kooi stond gedeeltelijk in Lopend Vuur, voorjaar 2008, en geheel op de website van de CWN. Met enkele redactionele verbeteringen stond het 18 april 2008 in Info-brief 16 van de Leerstoel TvdCV.*

Bron: <http://www.cwn-cwj.nl/nieuws/034c959a790700404/index.html>

Kees van der Kooi: een bijzondere hoogleraar
afrondding werk voor leerstoel CWN-KCV

Op donderdag 3 juli (om 15.30 u.) zal Kees van der Kooi zijn inaugurele rede houden als hoogleraar systematische theologie aan de VU. In verband daarmee komt er een einde aan zijn verbondenheid aan de leerstoel voor de theologie van de charismatische vernieuwing. Tijdens de voorjaarsconventie in Delden zal hier aandacht aan gegeven worden. Maar ook op deze plaats wil het bestuur samen met Kees terugblikken op zijn inzet voor deze bijzondere leerstoel. Namens het bestuur heeft Elly Linger een gesprek gevoerd met hem.

Hoe lang ben je aan deze leerstoel verbonden geweest?

Officieel is dat vijf jaar geweest – vanaf september 2003 - maar feitelijk ben ik op een natuurlijke manier al langer bij de leerstoel betrokken geweest. Nadat Martien Parmentier naar Bern was vertrokken, kwam ik als docent systematische theologie aan de VU regelmatig in contact met studenten, die een afstudeerscriptie wilden schrijven over charismatische theologie. Ik verwees door, maar vaak ook lag het meer voor de hand, dat ik zelf de begeleiding zou doen, vanwege mijn dagelijkse aanwezigheid op de VU.

Was het een verrassing voor je om gevraagd te worden voor deze leerstoel of lag het meer in de lijn der verwachting?

Vanwege mijn betrokkenheid binnen de CWN werden er regelmatig vragen in deze richting aan me gesteld. Toen de leerstoel al een tijdje vacant was, heb ik me dan ook bereid verklaard Martien op te volgen.

Hoe heb je aangesloten op wat Martien Parmentier heeft ingezet? Of heb je veeleer een nieuwe koers gevaren?

Martien benaderde de charismatische theologie vanuit zijn eigen specialisatie: patristiek, d.w.z. de leer van de oude kerk en de kerkvaders. Voor mijzelf lag het meer voor de hand om de benadering vanuit mijn eigen vak, de systematische theologie, te kiezen. Martien gaf diverse cursussen, waarbij charismatische theologie als bijvak een rol kon spelen. Ik ben in deze opzet doorgegaan.

Waar heeft in jouw werk voor de leerstoel het accent gelegen?

Bij mijn start als bijzonder hoogleraar ben ik in 2003 begonnen met een jubileumcongres over profetie, het horen van de stem van God. De centrale vraag daarbij was: ‘Spreekt God alleen

via zijn Woord, de bijbel, of is er sprake van een omgang in het heden? En als die omgang in het hier en nu mogelijk is (en dat is een speerpunt van de charismatische vernieuwing!), hoe kunnen we dan oefenen in die luisterende omgang met God?' Deze belangrijke en boeiende vragen zijn voor mij voortdurend een aandachtsveld gebleven. Daarmee heeft profetie ook een verbinding met spiritualiteit, waarbij ik niet alleen aan het individu denk, maar ook aan het verstaan van God door de geloofsgemeenschap. In die zin sluit de charismatische theologie ook aan op de hunkering naar spiritualiteit, die we de laatste decennia merken. Voor mij is dan ook de integratie van de charismatische theologie in het protestantse denken een hoofdaccent.

Welke vragen zijn vooral ter sprake gekomen?

De grote vragen van heil en heling kwamen ook steeds aan de orde. Deze liggen al jaren op de tafel van kerk en samenleving. Ook zijn ze vanaf het begin centrale vragen geweest bij deze leerstoel. Met een werkgroep heb ik gedurende twee jaar gewerkt aan een gezamenlijke verklaring van CWN en Lucasorde over gebed over genezing¹. Bij dit proces zijn de vragen van de dagelijkse werkelijkheid uitgangspunt geweest. Ook is de afgrenzing naar de esoterie een belangrijk punt geweest. In sommige vrije bedieningen van gebedsgenezing worden gebed en genezing gemedicaliseerd. Het gaat dan vooral om de genezing, om het zichtbare resultaat. Mijns inziens moet het altijd blijven gaan over de omgang met God in het proces van de ziekte, ook bij mogelijk herstel. De verbinding met de Gever moet centraal blijven staan. Zo heb ik ook, samen met Margriet, over ziekenzalving geschreven. Vanuit een holistische benadering van ziekte en genezing. De dialoog over deze vragen gaat nog steeds door.

En de vragen rond de veranderende liedcultuur?

De cursus 'Muziek en liedculturen' is ontstaan uit persoonlijke contacten met Kees van Setten. De inhoud van de cursus kon op deze manier gegeven worden door iemand die zowel theologisch als musicologisch geschoold is. Zelf heb ik de theologische vragen rond muziek en lofprijzing aandacht kunnen geven. Het doet mij deugd, dat er een vervolg komt van deze cursus: in voorjaar 2009 (zie **Onderwijsaanbod** op www.stucom.nl/leerstoel). Ik hoop, dat veel mensen hieraan deel zullen nemen!

Wat is voor jou een hoogtepunt geweest?

Eén van de hoogtepunten was enkele jaren geleden een congres in Kampen, georganiseerd in vrijgemaakte kring, waarbij serieus en betrokken is nagedacht over de aspecten van de charismatische theologie.

En uiteraard de aanbidding van de verklaring over gebed en genezing, waar landelijk veel reacties op zijn gekomen. Als initiator ben ik bij deze verklaring betrokken geweest, maar het is mijn nadrukkelijke opzet geweest om de gesprekken rond de verklaring breed gedragen te weten en door anderen te laten voortzetten. Het doet me deugd, dat er door deze verklaring hernieuwde en positieve contacten met de synode van de PKN zijn ontstaan. Momenteel wordt er binnen het LDC gewerkt aan een samenvatting voor gespreksgroepen, die het gesprek in plaatselijke gemeenten wil dienen. Daarmee kan de inbreng vanuit de charismatische vernieuwing een plek krijgen in het gewone kerkelijke leven. Dat is heel belangrijk. Verder heb ik heel belangrijk gevonden, dat de leerstoel ook gedragen wordt door de katholieke charismatische vernieuwing. De verbondenheid met de catholica wordt voor mij steeds belangrijker.

¹ Zie 0195 op www.stucom.nl

Jouw inaugurele rede was getiteld 'In de school van de Geest'. Was deze periode van verbondenheid aan de leerstoel ook persoonlijk voor jou een leerproces?

Meer dan ooit zijn de vragen van de dagelijkse werkelijkheid voor mij uitgangspunt geworden voor het theologisch doordenken. Ook in mijn nieuwe functie als hoogleraar zal ik deze insteek voortzetten.

Verder heb ik de betrokkenheid bij het Bulletin voor Charismatische Theologie als heel verrijkend ervaren. Het BCT draait goed als een platform voor charismatische vernieuwing en bereikt een veel breder publiek dan betrokkenen bij de CWN en de KCV.

Hoe zie jij de toekomst van de leerstoel?

Op dit moment worden er gastcolleges gegeven door de Belgische, rooms-katholieke docent Patrick Lens. Er wordt nog uitgezien naar een opvolger voor de leerstoel.² Ik zou het toejuichen, als het werk voor de leerstoel door een fonds gedragen wordt. Daarmee kan de taakinvulling ook gedaan worden door iemand, die niet aan de VU verbonden is. Ideaal zou zijn, als een bijzonder hoogleraar voor een dag per week benoemd kan worden.

Hoe zie jij de toekomst van de charismatische theologie?

Ik verwacht een voortgaande integratie van het charismatische gedachtegoed in de protestantse en katholieke theologie. Dat proces is al gaande. Het wordt gevoed door het verlangen naar spiritualiteit in het westen, maar ook door de grote aandacht voor het christendom op het zuidelijk halfrond. Bij de internationale dialoog blijf ik betrokken, onder andere door de congressen van de WARC (wereldwijd platform voor reformatorische kerken). Ook landelijk zal ik mee blijven denken en werken. Zoals in een lezingencyclus dit voorjaar in Leiden en bij de predikantendag, 18 april op Hydepark, waar het thema zal zijn 'Moeite met het wonder?' Laten we die vragen maar blijven doordenken, altijd weer!

* Redactie en administratie van deze gratis info-brief: kees@stucom.nl

ACHIEF:

DE BENOEMING VAN C. VAN DER KOOI

- Persbericht van de VU, december 2002
- Bericht in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, januari 2003

2. Persbericht VU:

Vrije Universiteit benoemt hoogleraar Theologie van de Charismatische Vernieuwing

Amsterdam 12-12 2002

Per 1-01 2003 zal aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam dr. C. van der Kooi worden benoemd als bijzonder hoogleraar Theologie van de

² Zie vacature in info-brief 15 en op www.stucom.nl/leerstoel

Charismatische Vernieuwing op de gelijknamige leerstoel. De leerstoel was vacant sinds het vertrek van de oudkatholiek prof. dr. Parmentier in 2000 naar Bern. De afgelopen 2 jaar verzorgde de r.k. prof.dr. J. van der Veken uit Leuven de colleges. De gereformeerde Van der Kooi is thans werkzaam aan de VU als universitair docent Dogmatiek. Die functie zal hij in samenhang met de nieuwe blijven uitoefenen.

Kees van der Kooi (1952) promoveerde in 1985 cum laude aan de VU bij Prof.dr. J. Veenhof en Prof.dr. H.J. Adriaanse, op een proefschrift getiteld: *De denkweg van de jonge Karl Barth. Een analyse van zijn theologie in het licht van de vraag naar geloofsverantwoording in de jaren 1909-1927*. Een Duitse vertaling van dit proefschrift kwam uit in 1987 onder de titel: *Anfängliche Theologie. Der Denkweg des jungen Karl Barth (1909-1927)*.

Onlangs publiceerde Van der Kooi een uitvoerige studie over de kenleer van Calvijn en Barth: *Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik*. (Kampen 2002). Van der Kooi geldt als een bruggenbouwer tussen het West-Europese en Noord-Amerikaanse onderzoek op het gebied van het calvinisme en barthianisme. Zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten bracht hij langdurige studieverblijven door. Bestuurlijk was hij jarenlang betrokken bij het werk van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).

De bijzondere leerstoel gaat uit van de CWN en de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing) en past derhalve goed in het in toenemende mate oecumenisch profiel van de theologische faculteit aan de VU. Het onderwijs en onderzoek vanuit deze leerstoel zal nauw worden afgestemd op dat vanuit de leerstoel voor de geschiedenis en de theologie van het pentecostalisme (pinkstergemeenten) waarvoor per 1-9-2002 dr. C. v.d. Laan als hoogleraar werd benoemd. Beide benoemingen maken duidelijk, dat de theologische faculteit van de VU, die in menig opzicht (V.d.Beek, Balke, VanderBorch, Van Veen, Van Stam, Stolk, etc.) als het centrum van het internationale Calvinsonderzoek kan worden beschouwd, diezelfde ambities ook heeft ten aanzien van het inhoudelijk gesprek tussen calvinisme-pentecostalisme/charismatische beweging.

Op 19-9 2003 zal Van der Kooi zijn inaugurele oratie uitspreken in samenhang met het jubileumcongres van het CWN/KCV. Het congres zal als thema hebben: *Onderscheiden wat van God komt*.

3. Bericht in het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde,

januari 2003

NIEUWE HOOGLERAAR

Dr. Kees van der Kooi uit Driebergen is per 1 januari 2003 benoemd tot de nieuwe bijzonder hoogleraar op de leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; de leerstoel die van 1992 tot 2000 bezet werd door prof. dr. Martien Parmentier. In 2000-2002 werd voor deze leerstoel onderwijs gegeven door prof. dr. Jan Van der Veken en mgr. dr. Peter Hocken, beiden rooms-katholiek. Met Van der Kooi zit voor het eerst een gereformeerde hoogleraar op deze post. Hij was al universitair docent dogmatiek aan de VU. Sinds vele jaren is hij op verschillende manieren bij het werk van de

Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) betrokken. Enkele jaren maakte hij deel uit van het deputaatschap voor het contact van de Gereformeerde Kerken met de CWN. In die hoedanigheid werkte hij actief mee aan het rapport "Visioenen, openbaringen en doorgevingen". Wat hem in het werk van de CWN en de KCV aanspreekt is "dat op een actieve en verwachtingsvolle wijze ernst wordt gemaakt met het geloof in de tegenwoordigheid en doorwerking van de Heilige Geest. Het is een praktijk die uitnodigt tot een doordenking van de christelijke theologie onder het teken van de aanwezigheid van God, of beter, vanuit de pneumatologie", zo schreef hij. "Aantrekkelijk acht ik bovendien het voluit oecumenisch gehalte van de beweging." De leerstoel is in 1991 opgericht door de CWN, in samenwerking met de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Op 19 september 2003 houdt prof. Van der Kooi in de VU zijn inaugurele rede (intrede) tijdens een feestelijk theologisch Jubileumcongres van de KCV en de CWN.

4. Publicaties

Zijn boek *Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de leer van de heilige Geest*. De inhoudsopgave en inleiding van dit boek, plus recensies en overige informatie: nr. 0166 op www.stucom.nl.

Hij heeft nog veel meer gepubliceerd.