

## Professor Walter Smet SJ (1915 - 1977)

### HOE PATER SMET TOT BEKERING KWAM

**Een van de eerste mensen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Vlaanderen was de in 1977 overleden pater Walter Smet (1915). In de zomer van 1970 had hij deelgenomen aan een charismatische gebedsgroep in San Francisco; drie jaar later startte hij een gebedsgroep in Antwerpen\*.**

**Hij heeft openhartig gesproken over zijn eigen bekering en daar zijn verschillende opnames van. Hier volgt een samenvatting. Redactie.**

'Had je me vroeger gekend en je zou aan de paters Jezuiten gevraagd hebben: Wie is pater Smet? Ze zouden gezegd hebben: 'Hij heeft het altijd heel druk en is altijd zeer gejaagd. Hij is altijd in spanning'. En zo was het ook.

Ik ben altijd een goede priester geweest. Als priester wou ik nog beter de mensen helpen. Mijn oversten hadden gezegd: 'Waarom studeer jij geen psychologie en psychotherapie? Als je dit dan aan onze andere paters zou leren zou dat ons betere priesters maken, in staat om de mensen beter te helpen in hun moeilijkheden.' Ik deed het dus en van de morgen tot de avond stond ik ten dienste van de mensen, die me opbelden en in moeilijkheden zaten.

Ik verzamelde rond mij andere psychologen, sociale werkers, psychiaters, geneesheren; en we schoten aan het werk. Ik was een agendamens: punctueel zoals een geneesheer. Maar ik moet bekennen: Ik begon stilaan minder te bidden. Om zo'n competent psycholoog te zijn, moet je je daaraan helemaal geven met hart en ziel. Je hebt er al je tijd voor nodig. Boeken lezen, tijdschriften consulteren, congressen bijwonen... Het is een heel harde job.

#### Ontdekking in 1970

Op een bepaald ogenblik begon ik mij af te vragen: 'Wat is het verschil tussen mij, katholiek priester, pater Jezuïet, en de andere psychologen met wie ik samenwerk? Wat is het verschil? In het jaar 1970 moest ik bekennen dat er geen verschil was. Die mensen deden het even goed als ik, met evenveel toewijding, ze waren er evengoed op uit om zichzelf te bekwamen...'

Ik kwam tot de ontdekking dat de kern van heel de christelijke boodschap een '*Persoon*' is.

Het leven kun je slechts doorstaan, als je weet dat je door Iemand bemind bent. En dat de liefde het laatste woord heeft. Het leven opvatten als christen betekent: van die liefde niet enkel leven, maar die liefde ook doorgeven. Dit heb ik ontdekt in 1970. Hoe?

#### Bent u een christen?

Ik zat in Leuven in het restaurant Alma 3, nam een lunch en er kwam een jonge man bij mij aan tafel zitten. Het bleek een Engelsman te zijn uit Birmingham, een fotograaf van 25 jaar. We maakten kennis met elkaar. In de loop van de conversatie stelde hij mij de vraag: 'Are you a Christian?' - 'Yes, ik ben katholiek priester, pater Jezuïet'.

Hij was baptist. Ik dacht toen dat ik aan die jongen een goed antwoord had gegeven. Amper drie maand later zat ik in Brussel in een restaurant langs de Boulevard naar de Kruidtuin. Ik zat daar aan tafel met Amerikanen. We waren met vier. In de loop van de conversatie werd me dezelfde vraag gesteld: 'Are you a Christian?' Ze wisten heel goed dat ik een katholiek priester ben. Ik was geschokt, geïrriteerd: met welk recht vragen ze mij - pater Jezuïet - of ik christen ben? Op datzelfde moment heb ik niet meer durven antwoorden. Ik ben beginnen nadenken: blijkbaar was dat de bedoeling van die vraag.

#### Mijn geest is open gegaan

Dan is met mij gebeurd wat in het Evangelie staat over Andreas en Johannes (lees Joh. 1:35-42). Na de doop van Jezus in de Jordaan, volgden de twee Jezus. Schuchter vroegen ze Hem: 'Waar woont U?' - "Kom en zie". Ze gingen en zagen. Ze zagen zoveel en waren zo betrokken dat ze naar Petrus liepen: 'Kom, je

moet die man ook eens bespieden, we denken dat hij de Messias is.' Zo getroffen waren ze door wat ze hadden gezien. *Dat* is in 1970 met mij gebeurd.

Ik ben begonnen die man en die vrouw, die me vroegen 'Ben jij christen', te bestuderen. Ik ben in hun gezin geweest in Brussel. Hij was voordien advocaat, had zijn beroep in de steek gelaten om Christus en zijn blijde Boodschap te verkondigen, samen met zijn vrouw. Ik heb gezien hoe die mensen met hun gezin leefden van die persoonlijke relatie met Christus; hoe God centraal stond in hun leven.

Enkele maanden later (1970) was ik in San Francisco, zat in een koffiebar met prof. Jan Van der Veken\*\* en een groep 'Jesus People'. Ook daar werd ons gevraagd: 'Are you Christians?' Dan wist ik wat ik moest antwoorden. Ik had begrepen wat christen zijn betekent: leven van die persoonlijke relatie met Christus. Daar werkelijk in leven en weten dat God van je houdt, dat is christen zijn en geloven dat God zo'n wonderbaar plan heeft met ons.

Het is pas nadat me die vraag driemaal was gesteld - Are you a Christian? - dat mijn geest is opengegaan. Zou ik dan toch geen christen zijn?

Op die manier ben ik met de Charismatische Vernieuwing in contact gekomen. Dat waren inderdaad wondere mensen, die leven van het geloof.

### Hoe is dat mogelijk?

Toen ik in het allereerste begin in contact kwam met die mensen, in 1970, ging ik af en toe naar de gebedsavond. Ik was niet regelmatig. Ik was helemaal werelds, psycholoog.

Toch 'kregen ze me te pakken'. Een jaar heb ik hun seminars gevolgd. Toen hebben ze over mij gebeden en is het gekomen... Ik heb al die ervaringen gekregen die ik gezien had bij al die mensen in de groepen die ik bezocht. Echt een realiteit! Hoe is het mogelijk dat zo iets gebeurt!

### Lang weerstand geboden

Als intellectueel heb ik heel lang weerstand geboden. Eigenzinnig, me niet laten vangen... Maar ik moet vaststellen dat de Heer blijft volhouden. Ik bewonder die volharding van de Heer. Hij heeft mij niet losgelaten, mij altijd bij nieuwe mensen gebracht. Het is niet zo dat je er van de eerste keer gereed voor bent. Er zijn veel weerstanden in ons. Het wonderbare is dat HIJ het niet opgeeft...

Misschien heeft de Heer het gemakkelijker met jou, heb je niet zoveel weerstanden. Maar als je weerstanden voelt... Hij zal jou niet loslaten. Ik zie het hier in ons land gebeuren. Ik ga niet meer terug naar Amerika. Ik heb hier mensen leren kennen. De Heilige Geest begint ook hier te werken!

Dit getuigenis gaf Pater Smet in St-Niklaas, België, 1975. De geluidsopname hiervan werd uitgetypt door [zr. Andrea Van der Linden](#) en bewerkt door de redactie tot bovenstaand artikel.

\*Zie het boek '25 Jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing' (1992).

\*\*Prof. Jan Van der Veken, zie [0346](#) op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)

## MENSEN VAN HET EERSTE UUR

*Walter Smet, Geert en Paula de Kok*

**Pater Walter Smet stond aan de wieg van de charismatische vernieuwing in Antwerpen en omgeving. Helaas is hij al op 17 maart 1977 overleden aan een hartinfarct. Hij heeft Geert en Paula de Kok tot medepioniers gemaakt en werkte ook mee aan Bouwen aan de Nieuwe Aarde.**

Pater Walter Smet SJ schreef over de charismatische vernieuwing twee boeken: 'Ik maak alles nieuw' en 'Ik maak mij een nieuw Volk' (1975), uitgegeven door Lannoo in Tielt. Dat eerste boek (1973) was al snel uitverkocht. In 1974 kwam een geheel herziene versie uit.

Walter Smet studeerde theologie, wijsbegeerte en psychologie en was vooral actief als psychotherapeut. Hij was stichter en directeur van een Psycho-medisch-sociaal Centrum en buitengewoon hoogleraar aan een universiteit in Antwerpen.

### **Trouw aan zijn roeping**

Walter Smet SJ heeft er ook voor gezorgd dat Paula en Geert De Kok sinds 1975 geluidscassettes van en voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing verzorgden. Pater Smet heeft Geert gevraagd om de eerste opnames te doen en ze te dupliceren. Vanaf dat moment heeft hij zich voor deze dienst ingezet. Geert bleef trouw aan zijn roeping, door de Blijde Boodschap en Gods Woord te verkondigen via de cassettes, tot hij stierf op 21 juli 2008.

### **1042 cassettes**

Bij Paula zijn nog steeds 1042 verschillende cassettes verkrijgbaar. Op vier cassettes spreekt Walter Smet: over 'Leven in gemeenschap', 'Het eigene van de charismatische groep', 'Het specifiek charismatische' en zijn getuigenis (niet dat hierboven al staat).

De complete lijst met 1042 cassettes staat als [0275](#) op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

---

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 2009-3

Dit is document 0487 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)

Zie een overzicht van eerder geplaatste edities in de serie MENSEN VAN HET EERSTE UUR:  
[www.kcv-net.nl/kcv/historie/mensen-van-het-eerste-uur/](http://www.kcv-net.nl/kcv/historie/mensen-van-het-eerste-uur/)