

INHOUD, BETEKENIS EN GEVOLGEN VAN DE DOOP IN DE GEEST

1. DOOP IN DE GEEST: IMPULS TOT EEN NIEUWE LEVENSWIJZE

Edgard Peeters

Van de ‘doop in de Geest’ wordt wel eens gezegd dat deze de grondervaring is waarop heel de spiritualiteit van de charismatische vernieuwing gebouwd is. Het grote belang ervan kan dus niet genoeg worden onderlijnd. Maar tegelijk is het nodig om goed te weten waarover het gaat. Temeer omdat paus Franciscus ons vraagt de doop in de Geest te delen met alle katholieken in heel de Kerk.

Omschrijving

In dit artikel peilen we naar de concrete inhoud en betekenis van dit hoogst bijzondere fenomeen. Meestal spreekt men van ‘doop in de Geest’, maar er zijn nog andere benamingen in omloop zoals ‘geestesdoop’, ‘geestesvervulling’, ‘doorbraak van de Geest’ of ‘pinksterervaring’.

In enkele woorden een juiste omschrijving ervan geven is niet zo gemakkelijk. Maar een korte definitie zou als volgt kunnen luiden: het is de ervaring van de *kracht* van de Heilige Geest, de kracht, waarmee Hij ons vervult en omvormt, juist zoals dit gebeurde bij Jezus’ leerlingen op het Pinksterfeest.*

Wie deze ‘doop’ ontvangt, beschouwt hem als een keerpunt in zijn leven en heeft het gevoel alsof hij dan pas echt ‘christen’ is geworden. Het is de impuls tot een nieuwe levenswijze, waarin men door de Heilige Geest geleid, gesterkt en verlicht wordt op een meer vruchtbare en manifeste wijze dan vroeger.

Getuigenissen

De ervaring die men concreet doormaakt wordt mooi samengevat door Kevin en Dorothy Ranaghan, die een groot aantal getuigenissen uit de beginjaren van de Katholieke Charismatische Vernieuwing analyseerden:

“Als de mensen van Pittsburgh hun ervaringen van de ‘doop in de Geest’ beschrijven, dan spreken zij van een nieuw bewustzijn dat zij hadden van Gods liefde, zoals Hij zich aan hen aanbood voornamelijk door de verzen Christus. Jezus werd hun op een nieuwe wijze vertrouwd en zij waren meer op hun gemak in hun benadering van Hem als Broeder en Heer, zo groot was hun gevoel van nabijheid. Hun gebeden werden spontane lofuitingen en het verlangen naar gebed werd in hen veel sterker.

*Ook de Bijbel kreeg plotseling voor hen een nieuwe aantrekkelijkheid. Zij hadden de Heilige Schrift al veel bestudeerd, maar nu begonnen zij het Oude en het Nieuwe Testament te lezen uit louter vreugde en ze verheugden zich over de wonderen die de Vader had verricht tijdens de heilsgeschiedenis. Zij waren in vrede, op een nieuwe, treffende wijze. (...) Niet alleen waren ze inniger met Christus verbonden, maar ze ontdekten in zich een nieuwe durf in het geloof, een vertrouwen in de tegenwoordigheid en liefdevolle macht van Christus, die hen in staat stelde Hem aan hun vrienden bekend te maken zonder enige schaamte te ondervinden. En overall, ook in de beproevingen, getuigden zij van een alles overwinnende vreugde die dit intenser leven met Christus begeleidde (...)”**.*

Tallose andere getuigenissen bevestigen het beeld dat in dit citaat wordt gegeven. De wijze waarop de Heilige Geest zich manifesteert, kan nochtans van persoon tot persoon verschillen. Soms gebeurt het door een opvallend en onverhoeds ingrijpen. Bij anderen via de weg van een stille, verborgen verandering.

‘Doop in de Geest’ als een onverhoeds ingrijpen

De eerste vorm is duidelijk te herkennen. Dit soort ‘doop’ heeft plaats op een bepaald, kortstondig moment, in de vorm van een plotselinge, duidelijke bewustwording. Soms kan men er getuige van zijn op het ogenblik dat men in een groep voor iemand bidt; bij anderen gebeurt het later, wanneer zij weer alleen zijn, bijvoorbeeld in een kapel, op een retraitekamer of thuis. Telkens wordt de ervaring gekenmerkt door een overweldigend gevoel van Jezus’ aanwezigheid, zijn liefdevol

erbarmen en zijn macht. De ‘gedoopte’ ervaart een moeilijk te bedwingen vreugde, maar ook een wondere vrede en innerlijke vrijheid, die sterk afsteekt tegen welke voorafgaande toestand dan ook. Deze sterke gevoelens kunnen vergezeld gaan van bijzondere gaven, zoals het bidden in talen. Maar het charisma of de charisma’s kunnen ook later optreden, los van de eigenlijke ‘doop’.

“Doop in de Geest” als een verborgen verandering

Het meer verborgen type van ‘doop’ kent deze overweldigende ervaring niet. Men is zich er zelfs niet van bewust dat de Heilige Geest aan het werk is. Maar na enige tijd merkt men toch veranderingen in zijn leven, zoals een innerlijke vrede en vreugde, meer zin in gebed of een charisma waarvan men zich bewust wordt. Niet de eigenlijke ingreep van de Geest, maar wel de gevolgen ervan dringen zich langzaam aan het bewustzijn op.

Onder welke vorm men de ‘doop in de Geest’ ook ontvangt, het sleutelwoord is altijd een *diep verlangen naar de komst* van de Heilige Geest, uitgedrukt in aanhoudend en volhardend gebed, persoonlijk of samen met anderen.

Hieronder op pag. 3 meer over de gevolgen van de ‘doop in de Geest’.

*Zie onder twee andere mogelijke definities, zoals die door CHARIS gepubliceerd zijn.

**Citaat uit *Ik maak alles nieuw, charismatische beweging in de kerk* - Walter Smet SJ, 1973, Tielt, Lannoo, blz. 82.

FUNDAMENTELE ERVARING

De officiële instelling van de Rooms-Katholieke Kerk voor service aan charismatische vernieuwing, CHARIS, noemt de doop in de Heilige Geest een *fundamentele ervaring* die alle expressies en bedieningen van katholieke charismatische vernieuwing gemeen hebben.

In artikel 1 van de statuten staat “Wat al deze expressies van katholieke charismatische vernieuwing gezamenlijk hebben is: *het ervaren van de vruchten van Pinksteren door een uitstorting van geestelijke gaven - doop in de Heilige Geest genaamd - die ook inhoudt een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus als Redder, een openheid voor het Woord van God, voor uitoefening van de charisma’s en voor evangelisatie in trouwe dienst aan de Kerk.*” (Zie 0440 op www.stucom.nl en www.charis.international)

Doop in de Heilige Geest wordt door CHARIS bondig omschreven als “*een levensveranderende ervaring van de liefde van God de Vader, uitgestort in iemands hart door de Heilige Geest, ontvangen door overgave aan Jezus als Heer. Het brengt het sacramentele doopsel en vormsel tot leven, verdiept gemeenschap met God en met medechristenen, wakkert evangelisatie-ijver aan en rust een persoon toe met charisma’s voor dienstbaarheid en missie.*” (Zie 0464uk op www.stucom.nl)

Deze ‘doop’ vervolledigt de christelijke initiatie

De ervaring van de ‘doop in de Geest’ betekent in geen geval dat we het sacrament van het doopsel een tweede maal ontvangen. Het waterdoopsel initieert ons tot een persoonlijk christelijk leven, maar deze initiatie kan en moet vervolledigd worden. Door ons doopsel zijn we volledig ingelijfd in het Lichaam van Christus, maar onze persoonlijke beaming, ons persoonlijk “JA” kan en moet nog groeien. De ‘doop in de Geest’ geeft daartoe een krachtige impuls, die toelaat om voortaan ook consequent als christen te leven. In die zin kunnen we dus stellen dat de ‘doop in de Geest’ een werkelijk vervolledigen is van de christelijke initiatie.

Edgard Peeters

*Doop in de Geest:
een ervaring van kracht
die ons vervult en omvormt*

2. GEVOLGEN VAN DE 'DOOP IN DE GEEST'

Edgard Peeters beschrijft hierboven de inhoud en betekenis van de 'doop in de Geest'. Wat zijn nu de gevolgen of effecten van de 'doop in de Geest'? Welke zichtbare veranderingen brengt deze 'doop' in ons leven teweeg?

Of anders gezegd: aan welke tekens kan men zien dat we de 'doop in de Geest' ontvangen hebben? We geven enkele voorbeelden:

- men wordt zich bewust van de werkelijkheid van de Heer Jezus. Men leert de oneindige liefde van zijn hart kennen, die Hem naar het kruis van Golgotha bracht om ons te verlossen. Men wordt zich bewust van zijn genade. Men neemt Hem ook aan als de Heer van zijn leven, als de rots waarop zijn leven gebouwd is;
- men krijgt het innerlijk besef werkelijk een kind van God te zijn;
- men gaat groeien in het gebedsleven, en niet alleen een persoonlijk gebedsleven opbouwen, maar ook de behoefte ervaren om in gemeenschap de Heer te loven en te verheerlijken;
- er ontstaat een nieuwe liefde voor de Schrift. De betekenis van Gods Woord wordt duidelijker. Bijbellezen wordt stimulerend en lonend;
- er is een innerlijk verlangen om te getuigen en te evangeliseren. De angst of schuchterheid waarvan men vroeger blij gaf, is verdwenen. En omdat Gods Geest ons hart heeft vervuld, spreken we vrijmoedig met liefde en kracht waardoor anderen aangeraakt kunnen worden;
- er ontwaakt in ons een (nieuwe) liefde voor de Kerk en de sacramenten. Gedreven door de Heilige Geest, die een Geest van eenheid en zeker niet van verdeeldheid is, ontdekken we de Kerk op een nieuwe manier. Heel bijzonder hierbij is de ontdekking of herontdekking van de sacramenten die we dieper gaan beleven;
- we ontvangen de genadegaven of charisma's die de Heilige Geest ons wil schenken;
- de doorbraak van de Heilige Geest bewerkt in ons dat de vruchten van de Heilige Geest (Galaten 5,22-23) zichtbaar worden in ons leven. Vruchten, waarmee we voorheen soms grote moeilijkheden hadden (bijvoorbeeld vertrouwen, of geduld) komen ineens of geleidelijk aan tot

bloei. Op zijn minst worden we er ons van bewust dat we bereid zijn om hiervoor te bidden en er ons voor in te spannen.

Toets of de ervaring effectief was en is

Zonder twijfel kan men hieraan nog elementen toevoegen. Belangrijk is echter dat het ook toetsstenen zijn om na te gaan of de ervaring van de doorbraak van de Geest in ons leven effectief was en is. Het is immers niet, omdat over ons met handoplegging gebeden werd, dat we automatisch open en ontvankelijk waren voor de doorbraak van de Geest. Belangrijk hierbij zijn een diep verlangen naar het ontvangen van de Heilige Geest en overgave aan Jezus als Heer over je leven.

Met handoplegging

Met handoplegging over ons laten bidden voor de 'doop in de Geest' hoeft geen eenmalige gebeurtenis te zijn. Er kan meerdere malen over ons gebeden worden voor een vernieuwde, krachtige doorbraak van Gods Geest in ons leven. Dit kan leiden tot een nieuwe zending in dienst van Gods Rijk of tot een nog radicalere bekering.

Edgard Peeters

Eerdere artikelen van Edgard Peeters gingen over **charisma's** (zie 2019-3, 2021-1, 2021-3, 2021-4, 2022-1), de **vrucht** van de Geest (zie 2018-1 en 2018-2) en de zeven **gaven** van de Geest uit Jesaja 11 (zie 0454 op www.stucom.nl).

Verder studeren:

Het standaardwerk dat CHARIS in Rome uitgeeft over de doop in de Geest heet *Baptism in the Holy Spirit* - ICCRS Doctrinal Commission (eindredactie dr. Mary Healy, 2012, 119 blz, €10,-). Ook verkrijgbaar in het Spaans, Portugees, Frans, Italiaans en Catalaans; niet in het Nederlands.

Engels artikel van Kees Slijkerman over dit boek: 0482uk op www.stucom.nl (uit EUCCRIL 204). Besteladres: www.charis.international/en/bookstore

Een innerlijk verlangen
om te getuigen
en te evangeliseren