

VERVULD VAN DE HEILIGE GEEST
Pater Raniero Cantalamessa OFM.CAP.
Prediker van het Pauselijk Hof
[Mensen van het eerste uur deel 25.](#)

Kardinaal Pater Raniero Cantalamessa werd in 2020 door paus Franciscus tot kardinaal verkozen. In dit artikel uit 1998, vertelt hij over zijn kennismaking met charismatische vernieuwing in 1975, zijn doop in de Heilige Geest in 1977, het opgeven zijn positie als professor en het daarna in 1980 bij verrassing geroepen worden door paus Johannes Paulus II om prediker van het pauselijke huishouden te worden. Ook paus Benedictus XVI en paus Franciscus verkozen hem voor die functie. Paus Franciscus stelde hem bovendien aan in 2019 als eerste ‘kerkelijk assistent’ van CHARIS, de internationale service voor charismatische vernieuwing, opgericht door het Vaticaanse *Dicasterie voor Leken, Familie en leven*. Als ‘kerkelijk assistent’ heeft hij de taak CHARIS leerstellig en spiritueel te begeleiden en trouw te houden aan het leergezag van de Kerk.

Kees Slijkerman, webmaster www.stucom.nl, november 2020

In 1975 was ik professor aan de Katholieke Universiteit van Milaan. Ik hoorde spreken over een nieuwe manier van bidden. Een dame die ik geestelijk begeleidde, sprak mij over een bepaald retraitehuis: ‘Ik heb vreemde mensen ontmoet. Ze bidden op een nieuwe manier; ze heffen hun handen omhoog, klappen in de handen. Ze spreken over wonderen die in hun midden gebeuren’. Ik zei: ‘Je mag nooit meer naar die mensen toe gaan’. Toch kwam ik in contact met hen. Ze waren charismatisch. Ze speelden het klaar om mij te overtuigen enkele gebedsbijeenkomsten mee te maken. Ik was gefascineerd, omdat ik als docent manifestaties van de vroegste christengemeenschappen herkende. Maar er waren ook andere elementen: spreken in tongen, elkaar omhelzen, profeteren als: ‘De Heer zegt me’. Ik stond er perplex van.

In 1977 gaf een dame uit Milaan mij 4 tickets voor een zeer belangrijk charismatisch oecumenisch congres. Eén van de tickets was voor mij bestemd. Vermits ik toch naar Amerika wou om mijn Engels bij te schaven, aanvaardde ik dit aanbod. ‘Na enkele dagen kan ik wel weg uit die ‘herrie’ en vertrek ik naar mijn gemeenschap in Washington om Engels te studeren’, zei ik bij mezelf.

Er waren 40.000 deelnemers op die bijeenkomst - de helft katholieken, de andere helft uit andere christelijke kerken. In de voormiddag werkten we afzonderlijk. In de namiddag werkten en baden we samen en luisterden naar de sprekers. Ik dacht: ‘Het is heel fijn’. Toch bleef ik nog neutraal, een buitenstaander.

Een zoon van Franciscus

Ik ging naar een charismatische gemeenschap voor een retraite over de Drie-eenheid. Terwijl ik er was verlangde ik voortdurend weg te gaan, terug naar mijn gemeenschap. Toch redeneerde ik: dit is geen huis van verderf, dit is een retraitehuis. Als ik blijf, zal mij dat geen kwaad doen. Ik besloot dus te blijven. Ik begon te bidden, samen met deze groep, maar dacht: ‘Ik ben een zoon van Franciscus van Assisi. Franciscus is mijn vader. Wij hebben een mooie spiritualiteit in onze franciscanenorde. Wat kom ik zoeken bij deze mensen?’

Op dat moment opende een dame de Bijbel en las over Johannes de Doper die sprak tot dat farizeeën: ‘Zeg niet in je hart: Wij hebben Abraham tot vader’. Ik besepte dat dit een antwoord was voor mij. Dus stond ik op en zei: ‘Ik mag niet zeggen dat ik een zoon van Franciscus ben, omdat ik het niet ben. Ik vraag u me de handen op te leggen zodat ik een ware zoon van Franciscus word’. Ik besliste de ‘doop in de Geest te ontvangen.

De meesten van ons zijn als kind gedoopt. Dat is volkomen terecht, want ik ben ervan overtuigd dat de genade ons geloofsantwoord als volwassene voorafgaat. Maar de Kerk doopt ons in de hoop dat we later ons doopsel zullen bekrachtigen, het geloof aanvaarden. Veel christenen zijn gedoopt, maar komen nooit tot die persoonlijke, vrije, vreugdevolle geloofsdaad om ‘JA’ te zeggen aan hun doopsel

Dit was voor mij een wondervolle gelegenheid om mijn doopsel te vernieuwen en Jezus te

kiezen als mijn Heer, zoals de eerste christenen dat deden als zij gedoopt werden. Ik begreep dat de 'doop in de Geest' mij eveneens een gelegenheid bood om mij op een nieuwe manier bewust te worden van de genade van mijn vormsel, mijn religieuze geloften, mijn priesterwijding, alles. Jezus wou dat ik me totaal op Hem zou verlaten. Ik werd dus in de Geest gedoopt.

Iemand zei: 'Kies Jezus als je Heer'. Ik keek op en ontmoette het kruis boven het altaar. Het was alsof Jezus op deze oogopslag had gewacht om me te zeggen: 'Wees voorzichtig, Raniero, dit is de Jezus die jij nu kiest als jouw Heer. Geen gemakkelijke Jezus, maar een gekruisigde Jezus'. Dit was belangrijk voor mij, omdat ik me realiseerde dat de charismatische vernieuwing niet is wat mensen ervan zeggen - iets emotioneels, oppervlakkig. De charismatische vernieuwing gaat recht naar de kern van het evangelie: het kruis van Jezus.

De Bijbel komt tot leven

Ik ging naar mijn gemeenschap in Washington en onmiddellijk begon ik de effecten van de doop in de Geest te ervaren. Ik bad mijn brevier en de psalmen ademden nieuw leven. Elke zin scheen voor mij te zijn geschreven. Het eerste effect was een nieuw licht om de Bijbel te verstaan - dit is een van de meest kostbare vruchten van de Geest. De Heilige Geest opent ons verstand voor het Woord van God.

Als tweede effect ervaarde ik een nieuw verlangen om te bidden.

Je kan je voorstellen hoe blij de mensen van de charismatische vernieuwing mij ontvingen bij mijn terugkomst in Italië. De dame die me de tickets had gegeven zei: 'We hebben Saulus naar Amerika gevonden en ze zenden ons Paulus terug!'

Volg Mij

Eens was ik in een kleine groep in Milaan aan het bidden en ik hoorde mezelf zeggen: 'Heer, laat niet toe dat ik als een gepensioneerde prof sterf'. Wat dit betekende wist ik niet, maar enkele weken later was ik in mijn kamer aan het bidden en had een innerlijk visioen; niets visueel, niets auditief, een diepere manier van communicatie, God weet het. Het was

alsof Jezus passeerde op zijn terugweg van de Jordaan nadat hij gedoopt was. Hij begon te spreken over het Koninkrijk van God. Hij zei: 'Indien je Mij wilt helpen bij de verkondiging van het Koninkrijk van God, verlaat dan alles en volg Mij'. Ik meende te verstaan dat Hij vroeg mijn leraarspositie te verlaten om een rondreizende predikant van het Koninkrijk te worden. Op het einde van dit gebed, door de genade en enkel door Gods genade, hoorde ik in mijn hart een gemeend 'Ja, Heer'.

Ik ben een kloosterling, dus moest ik naar mijn Generale Overste in Rome om hem te vertellen dat ik dacht een nieuwe roeping van de Heer te hebben ontvangen. Op dat moment ontdekte ik de gave van gehoorzaamheid in de Kerk.

Niemand kan voor zichzelf juist oordelen over een persoonlijke inspiratie, want dan weet je nooit zeker of deze van de Heer komt. Je moet je onderwerpen aan het oordeel van iemand buiten je, een gezagsdrager, een vertegenwoordiger van God.

Ik ging naar mijn Generale Overste. Zoals elke goede gezagsdrager zei hij: 'Laat ons een jaar wachten'. Na een jaar ging ik hem terug opzoeken. We baden samen en op het einde zei hij: 'Ja het is Gods wil'. Ze zullen denken dat we beiden niet goed wijs zijn, maar na tien jaar zullen ze het begrijpen'. Ik begon een retraite om mij voor te bereiden op deze nieuwe bediening.

Na twee maanden kwam er een oproep uit Rome. De Paus had mij aangewezen als prediker aan het Vaticaan. Je ziet wel waar iets begint, maar nooit waar het eindigt. In het begin was ik wat bevreesd, maar later besepte ik dat het voor mij een grote zegen is. Het is een gelegenheid om in het hart van de Kerk te laten klinken wat op de bodem van de Kerk gaande is: een nieuw Pinksteren.

Prediker van de Paus

Het sermoen wordt gehouden in de kapel met de Paus naast mij, met al zijn secretarissen, de kardinalen, bisschoppen en religieuzen. In werkelijkheid is het de Paus die mij een sermoen geeft. Het is ongelooflijk hoe deze man alles kan laten liggen om 9 uur elke vrijdag in de vasten en in de advent om te komen luisteren naar het sermoen van de minste onder de priesters van de katholieke Kerk; nooit zal hij een sermoen missen.

Terwijl hij op bezoek was in Centraal-Amerika was hij twee vrijdagen afwezig. De vrijdag na zij terugkomst kwam het direct naar mij om zich te verontschuldigen dat hij twee sermoenen had moeten missen. Ga jij je verontschuldigen bij de pastoor als je een sermoeen hebt gemist?

Op de dag dat mijn overste mij toelating gaf om mijn nieuwe bediening te beginnen, las ik in het brevier een deel uit de profeet Haggai (2,4): 'Houd goede moed, Zerubbabel; houd goede moed, gij hogepriester Jozua, zoon van Jehosadak; houd goede moed, gij allen die het land bewoont. Ga aan het werk! Ik ben met u!' Nadat ik dit gelezen had, ging ik naar de Sint-Pietersbasiliek om te bidden voor mijn nieuwe

zending. Het Sint-Pietersplein was leeg op deze regenachtige oktoberdag. Ik keek omhoog naar het raam van de Paus en dit Woord van God kwam tot leven. Het was alsof het riep: 'Houd moed, Paus Johannes Paulus II, houd moed gij kardinalen en bisschoppen van de katholieke Kerk, en al de priesters en heel het volk van het land, en werk want Ik ben met u, zegt de Heer'.

Waar de Heer mij ook zendt, telkens voel ik mij verplicht om deze woorden van Haggai te verkondigen: '*Houd moed bisschoppen, leiders, pastores, priesters; houd moed, gij volk van God en werk, want Ik ben met u, zegt de Heer*'.

Vertaling: 'Zr. Andrea van der Linden
Uit het Vlaamse tijdschrift Jezus Leeft, juni 1998.

Charismatische vernieuwing vond in 1967 ingang onder rooms-katholieke gelovigen in de Verenigde Staten en verspreidde zich daarna snel over de hele wereld. Paus Franciscus definieerde in 2014 deze vernieuwing als *een stroom van genade voor heel de Kerk*. **In 2019 zei Raniero Cantalamessa:** "Nu, na vijftig jaar ervaring is het moment gekomen om te proberen deze beweging opnieuw te duiden en om haar te definiëren. Ook al kan geen enkele definitie definitief zijn, omdat haar weg nog lang niet ten einde is." In deze toespraak in Rome legt hij uit wat *het meest wezenlijke van deze vernieuwing* - de doop in de Heilige Geest - inhoud. Vervolgens legt hij uit wat het bijvoeglijk naamwoord *charismatische* betekent. **Zie die hele toespraak op [0457](#) van www.stucom.nl.**

Meer van Cantalamessa op www.stucom.nl:

[0418uk](#) Father Raniero Cantalamessa, OFM Cap. comment on report 'Do not quench the Spirit' - *On Charismatic, hierarchical and institutional dimension; Isaiah 11; charism of the discernment and oversight*

[0418fr](#) P. Raniero Cantalamessa, OFM Cap. commentaire catholique sur le rapport 'N'êteignez pas l'Esprit' *Charismatique, hiérarchique et institutionnelle; Esaïe 11; charisme de discernement et la supervision*

[0300](#) *In gesprek over je doop in de Geest* - Kees Slijkerman Over de dvd 'Wees niet bang voor de Heilige Geest', met pater Raniero Cantalamessa

[0175uk](#) Raniero Cantalamessa on the Jewish - Christian relations "Christ has broken down the dividing wall", Vatican, Good Friday, 1998 *Misunderstanding of the New Testament. Source of all anti-Semitism? Primitive Judeo-Christian Church to Church of the Gentiles.*

[0173](#) *Geloof dat de wereld overwint* (1) - Fr. Raniero Cantalamessa, Alpha-conferentie 2005 Aan- en afwezigheid Jezus in cultuur en religie. Geloof in Jezus. Samen verkondigen, alle christenen samen. Uit: Idea aug.2006

[0174](#) *Geloof dat de wereld overwint* (2) - Fr. Raniero Cantalamessa, Alpha-conferentie 2005 Zelf Christus leren kennen. De gave van geloof en profetisch spreken. H. Geest nodig. Uit: Idea van de Evangelische Alliantie okt.2006

-

[0172](#) Denk aan die eerste dagen - Fr. Raniero Cantalamessa, Rome, 28 september 1999 De Charismatische Vernieuwing is voor de gehele Kerk en voor 'de wezenlijke dingen' van het christelijke leven. I.v.m. polarisatie en overdreven devoties. [0172uk](#) *Remember those early days...* - Fr. Raniero Cantalamessa, Rome, September 28th 1999 *Charismatic Renewal is for the whole Church and the "essentials" of the Christian life.* On polarisation and danger of devotionalism.

-

[0171](#) Ik wil een profeet zijn voor God! - Fr. Raniero Cantalamessa, 3 mei 2000 te Rome. *Gods bedoelingen met de charismatische vernieuwing in de RKK. Profetische taak. De macht terug te geven aan God.*

[0171uk](#) *I want to be a prophet for God* - Fr. Raniero Cantalamessa May 3rd 2000, Rome. *God his purpose with the charismatic renewal in the Roman Catholic Church. To give the power back to God.*

-

[0155](#) Raniero Cantalamessa, *Leven in Christus. De spirituele boodschap van de Brief aan de Romeinen*. Boekbespreking door Anne Koole-Bart, in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, mei 2006

Dit is een document 0472 op www.stucom.nl