

## ‘Te afwachtend over de Geest’

*Van: redactie kerk*

**Calvinisten in Nederland zijn over het algemeen te afwachtend ten opzichte van de Heilige Geest. Er is meer openheid voor wat Hij ook in deze tijd kan doen, maar dat blijft theorie, vindt hoogleraar Jan Hoek.**

Hij zei dat met name over zijn eigen kring, de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk. Hoek viel gisteren op een congres in Amsterdam Jan Maarten Goedhart bij, van de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. Die wees erop dat Paulus christenen oproept te streven naar de gaven van de Geest. Ook Benno van den Toren zei gisteren in een interview met het Nederlands Dagblad dat er in Nederlandse kerken groeiende openheid is voor het werk van de Geest vandaag, maar dat het nogal eens bij theorie blijft. Van den Toren begon gisteren officieel met zijn werk als bijzonder hoogleraar ‘theologie van de charismatische vernieuwing’ aan de Vrije Universiteit. Ter gelegenheid daarvan was er een symposium aan de VU, over de relatie tussen Geestesgaven en de missionaire taak van de kerk.

Het grootste gevaar van charismatische vernieuwing is „introversie”: een gerichtheid naar binnen, zei theoloog en filosoof Willem Ouweneel. Dan draait het om onze mooie ervaringen van de Geest en bezoeken we conferenties om een sensatie op te doen, zei hij. Maar volgens Ouweneel geeft God die gaven met een doel: verbreiding van het evangelie.

Charismatische vernieuwing is een ontwikkeling die begin twintigste eeuw begon in de Pinksterbeweging, en in de jaren vijftig en zestig in de traditionele Rooms- Katholieke Kerk en protestantse kerken. Kenmerkend is een grotere verwachting van en gebed om gaven van de Heilige Geest, zoals genezing, profetie (directe woorden van God) en klanktaal.

Maar die gaven zijn een middel, geen doel, zei Ouweneel. Volgens hem geeft God juist nu die gaven, omdat het de eindtijd is. Ook de laatste volken op aarde moeten met het evangelie worden bereikt en dan komt Jezus terug, heeft

Hij beloofd. God is haast aan het maken, zei Ouweneel.

### **Zichtbaar**

Volgens Goedhart moet de kerk niet alleen de waarheid van het evangelie verkondigen, maar ook de werkelijkheid van het evangelie zichtbaar maken. Zoals Jezus dat deed, door zieken te genezen, demonen uit te drijven en zich onder de outcasts van de samenleving te begeven. Het is niet alleen een waarheid dat Jezus de machten van het duister heeft overwonnen; het is ook werkelijkheid dat Hij mensen bevrijdt van demonische invloeden, zei Goedhart.

Spreekers op het symposium vertelden over hun persoonlijke ervaringen.

Ouweneel ontmoette begin jaren negentig in Zuid-Afrika een vrouw die hem naar een charismatische gemeente stuurde („Misschien was het wel een engel”).

Pinkstervoorganger Jan Sjoerd Pasterkamp maakte als jonge zendeling op Papua Nieuw Guinea mee dat op zijn gebed een doofstomme vrouw kon horen en spreken. Directeur Edward de Kam van Youth for Christ vertelde over een PKN-gemeente die op een avond over missionair gemeente- zijn contact legde met hangjongeren die zich naast het kerkgebouw ophielden.

### **Veelkleurig**

Volgens de nieuwe hoogleraar Van den Toren horen de ‘bijzondere gaven’ van de Geest bij de kerk; ze zijn volgens het Nieuwe Testament tekenen dat „de gemeente al deel heeft aan de nieuwe schepping”.

In de rede waarmee hij officieel zijn leerstoel aanvaardde, schetste hij de „veelkleurigheid” van de Geest. Op het Bijbelse Pinksterfeest hoorden mensen in hun eigen taal de apostelen spreken; in iedere tijd en cultuur wordt het evangelie opnieuw vertaald en neemt het ook

nieuwe vormen aan. Zo werd Jezus, die voor de Joden de beloofde Messias was, aan Grieken en Romeinen vooral verkondigd als 'Heer' – de hoogste (politieke) machthebber. Christenen kunnen een angstig gevoel krijgen bij werkingen van de Heilige Geest, angst voor het onbekende en onbeheersbare. Maar het hoort wel bij de Geest dat Hij grenzen overschrijdt en een overvloed aan gaven geeft, zei Van den Toren. Voor nieuwe tijden geeft de Geest ook weer andere gaven dan in de Bijbel staan. De gave van het „beheren van gebouwen” was nog niet

nodig toen christenen aan huis samenkwamen; in onze cultuur hebben sommige gemeenteleden de gave om pubers te helpen groeien in hun geloof. De bijzondere leerstoel 'theologie van de charismatische vernieuwing' aan de VU bestaat sinds 1991 en is een initiatief van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (actief in de Rooms-Katholieke Kerk) en de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (actief in vooral de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk).

Bron: Nederlands Dagblad 11-09-2010, p.2.

---

De tekst van de inaugurele rede is als boekje te koop voor 6,90 euro (plus portokosten) via [verkoop@ekkleisia.nl](mailto:verkoop@ekkleisia.nl), tel. 0180-687333.

Meer over Van den Toren en de leerstoel: [www.stucom.nl/leerstoel](http://www.stucom.nl/leerstoel)

En in de rubriek [Leerstoel theologie van de charismatische vernieuwing](#) op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

Dit is document 0323 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)