

WAT DE GEEST BEWERKT

Kees Slijkerman

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de heilige Geest over de 120 leerlingen in de bovenzaal te Jeruzalem. Tien dagen hadden ze daar gewacht en gebeden. Nu hadden ze een geestelijke ervaring waarvan ze moesten concluderen: dit is de komst van de heilige Geest die Jezus ons beloofd heeft. Geruime tijd later was er weer zo'n uitstorting van de Geest, nu over Cornelius met zijn familie en vrienden. En zo zou het doorgaan in de loop van de tijd. Christus werd verkondigd, de Geest werd ontvangen, meer mensen getuigden van Hem en zo groeide de jonge Kerk. Zo ging het ook verder in latere eeuwen, in tijden dat het geestelijk leven op een heel laag pitje kwam.

GELEIDELIJK PROCES

Altijd zijn er gelovigen geweest die tot die innerlijke gewaarwording kwamen: Jezus leeft, de heilige Geest is ook over mij gekomen, nu kan ook ik van Christus getuigen. Een persoonlijke pinksterervaring wordt het wel genoemd. Meestal is het een geleidelijk proces met doorbraakmomenten. En nooit staat het los van de geloofsgemeenschap.

In de 20ste eeuw hebben bijzonder veel van die onverwachte uitstortingen van de Geest plaatsgevonden. In het begin leidde dat tot nieuwe geloofsgemeenschappen buiten de gevestigde kerken (Pinkstergemeenten). Maar in de tweede helft van deze eeuw kwam ook in die gevestigde kerken meer ruimte. Door het Tweede Vaticaans concilie kwam ook de rooms-katholieke kerk tot een nieuwe houding. Het concilie concludeerde dat de Geest geestelijke gaven geeft aan alle gelovigen. Die gaven van de Geest - charisma's geheten - kunnen eenvoudig zijn of meer bijzondere. Het kan een gave zijn van dienstbaarheid of een gave om te spreken, door de heilige Geest.

STROMING

Die gaven worden door de Geest rechtstreeks gegeven aan de gelovige, waardoor ze het recht en de opdracht hebben er dienstbaar mee te worden in Kerk en wereld. De leiding van de kerk hoeft 'alleen maar' te oordelen over de echtheid en het ordelijk gebruik. Zo bepaalde het concilie. Dat moet grotendeels nog in praktijk gebracht worden.

Binnen de katholieke kerk heeft de Geest als Gever van geestelijke gaven meer ruimte gekregen. Er is een hele stroming op gang gekomen van mensen die dit proberen te beleven en te bevorderen: de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Ze leven vanuit een meer bewuste persoonlijke pinksterervaring, bidden samen, spreken vanuit hun geloof, lezen in de Bijbel en proberen dienstbaar te zijn. Ze organiseren onder meer retraites en open dagen, geven bezinningmateriaal en een tijdschrift uit en hebben een KCV-Dienstencentrum.

Meer informatie: tel. 0492-554644, info@kcv-net.nl, www.kcv-net.nl, www.iccrs.org, www.stucom.nl.

Bedoelde concilieteksten:

Dogmatische constitutie Lumen Gentium over de Kerk 12

en *Decreet Apostolicam actuositatem over het lekenapostolaat 3.*

Dit is document 0084 op www.stucom.nl