

De Kerk zal een nieuwe bloei kennen

Profetische tekst Joseph Ratzinger

Uitgesproken in een radiolezing van 25 december 1969 binnen een cyclus van meerdere lezingen dat jaar (op internet is er veel in het Engels hierover te vinden. De originele (Duitse) tekst is niet gevonden).

"Uit de huidige crisis zal een Kerk ontstaan die veel verloren heeft. Ze zal klein worden en zal min of meer helemaal opnieuw moeten beginnen. In veel van de gebouwen die zij in welvaart had gebouwd, zal zij niet meer kunnen wonen. Aangezien het aantal gelovigen zal afnemen, zal ze ook het grootste deel van haar sociale voorrechten verliezen [.....] Maar ondanks al deze veranderingen die kunnen worden verondersteld, zal de Kerk opnieuw en met al haar energie vinden wat voor haar essentieel is geweest: het geloof in de Ene en de Drie-enige God, in Jezus Christus, de Zoon van God die mens is geworden, in de hulp van de Geest, die zal duren tot het einde der tijden. Ze zal weer vanuit kleine groepjes beginnen, vanuit bewegingen en vanuit een minderheid die geloof en gebed als centrum van de ervaring zal stellen en de sacramenten weer als een goddelijke dienst zal ervaren en niet als een probleem van liturgische structuur.

Het zal een meer spirituele Kerk zijn, die zich niet een politiek mandaat toe-eigent door nu te flirten met links en dan weer met rechts. Het zal heel wat moeite kosten. Het proces van kristallisatie en verduidelijking zal haar arm maken, zal haar een Kerk van de kleinen maken, het proces zal lang en vermoeiend zijn. Maar na de beproeving van deze verdeeldheid komt er een grote kracht uit een geïnternaliseerde en vereenvoudigde Kerk. De mensen die in een totaal geprogrammeerde wereld leven zullen een onuitsprekelijke eenzaamheid ervaren. Als ze het gevoel van God volledig zijn kwijtgeraakt, zullen ze alle gruwelen van hun armoede voelen. En ze zullen dan de kleine gemeenschap van gelovigen ontdekken als iets totaal nieuws: ze zullen die ontdekken als een hoop voor

zichzelf, het antwoord dat ze eigenlijk altijd al hadden gezocht [.....]

Ik denk zeker dat er voor de Kerk zeer moeilijke tijden zullen aanbreken. Haar echte crisis is net begonnen. We hebben te maken met grote omwentelingen. Maar ik ben er ook heel zeker van wat er uiteindelijk zal overblijven: niet de Kerk van de politieke eredienst [.....] maar de Kerk van het geloof. Zeker die zal niet langer de dominante sociale kracht zijn zoals ze dat tot kort geleden was. Maar de Kerk zal een nieuwe bloei kennen en zal gezien worden als het huis van de mens, waar leven en de hoop te vinden is over de dood heen".

Bovenstaande tekst werd gepubliceerd in het tijdschrift Nieuwe Stad van de [Focolarebeweging](#), december 2018, en in diezelfde maand als inspiratiebron aanbevolen door hulpbisschop Jan van Burgsteden voor een volgend [Pastoraal Congres](#).

De oorspronkelijke Duitse tekst was niet beschikbaar toen bovenstaande vertaling werd gemaakt door Leo van den Broek vanuit het Italiaans.

Op internet is dezelfde tekst in iets langere versie ook te vinden in het Engels.
<https://aleteia.org/2016/06/13/when-cardinal-joseph-ratzinger-predicted-the-future-of-the-church/>

GELOOF EN TOEKOMST

De radiobijdragen van Joseph Ratzinger in 1969 en 1970 gingen over de *Geloof en toekomst*.

Op <http://www.institut-papst-benedikt.de/newsletter/newsletter-8-ausgabe-juni-2013.html> staat te lezen:

Ebenfalls 1970 erschien das kleine Büchlein Glaube und Zukunft, in dem Ratzinger fünf Rundfunkbeiträge zusammenträgt, die zwischen 1969 und 1970 vom Bayerischen Rundfunk, von Radio Vatikan und vom Hessischen Rundfunk ausgestrahlt wurden. Im Vorwort des seinem Regensburger Kollegen Johann Baptist Auer zum sechzigsten Geburtstag gewidmeten Bändchens beschreibt er seine Motivation für die Rundfunkbeiträge mit folgenden Worten: „Zufällig hatte es sich ergeben, dass alle Vorträge um das gleiche Thema, um die Frage nach Glaube und Zukunft kreisten. Wenn dieses Problem allenthalben auftaucht, weist das sowohl auf die Erschütterung des Glaubens durch die Krise der Gegenwart wie auf die Faszination des Zukünftigen hin, die sich in einem Augenblick ergibt, in dem wir Geschichte mehr denn je in Bewegung und die Möglichkeiten des Menschen positiv und negativ ins Unabsehbare wachsen sehen. So können auch die hier vorgetragenen Überlegungen“ – so Ratzinger weiter – „nichts ‚Abschließendes‘ sagen; eher wollen sie versuchen, ‚aufzuschließen‘ und das Zukunftsträchtige zu zeigen, das im Glauben gerade dann liegt, wenn er sich selbst treu bleibt.“

Dit is 0448 op www.stucom.nl.