

Wie is Christian Hennecke?

De hoofdspreker op het Pastoraal congres 2014

Christian Hennecke, geboren in 1961 in Göttingen, heeft in Münster en Rome zijn theologiestudie gedaan en is in 1986 tot priester gewijd. In 1997 is hij gepromoveerd op de Ecclesiologie van het Tweede Vaticaans Concilie en Dietrich Bonhoeffer. Van 1995 tot 2006 is hij pastoor in Achim en Hildesheim.

Sinds 2001 is hij leider van de vakgroep missionair pastoraat in het bisdom Hildesheim en in 2006 wordt hij rector van het seminarie.

De ontwikkeling van de Kerk

Christian Hennecke heeft intensief over de ontwikkeling van de Kerk nagedacht en heeft er veel over geschreven:

- "Kirche, die über den Jordan geht", Münster 2006,
- "Glänzende Aussichten", Münster 2010;
- "Ist es möglich?", Münster 2013.

Small Christian communities

Daarnaast is hij met anderen actief in de bevordering van de 'small Christian communities' in het Duitse taalgebied. Als mede-uitgever begeleidde hij de congrespublicaties:

- "[Kleine christliche Gemeinschaften als Lebensräume des Glaubens](#)", Hildesheim 2004.
- "Kleine Christliche Gemeinschaften verstehen", Würzburg 2009;
- "Die Rückkehr der Verantwortung", Würzburg 2011;
- "Kirche geht", Würzburg 2013.

Kerk 2.0

In 2013 was hij mede organisator van het congres "Kirche 2.0", een oecumenisch congres waarin werd nagedacht over nieuwe wegen van evangelisering en geloofsvorming. In dat verband is hij ook mede-uitgever van het boek:

- "Gottes Sehnsucht in der Stadt", Würzburg 2011 en
- "Kirche 2.0 – eine ökumenische Vision", Würzburg 2013.

Nieuwe concepten

Dr. Erik Sengers schreef voor het contactblad van de kerkelijk opbouwwerkers (www.wvko.nl) een recensie het in 2013 verschenen boek van Christian Hennecke *Ist es möglich? Vom Wunder des kirchlichen Aufbruchs*. Münster: Aschendorff Verlag. ISBN 978-3-402-13008-7. € 19,80.

Sengers schrijft daarin dat de grote volkskerken, katholiek en protestant, in financiële zin zo sterk onder druk staan dat ze binnen enkele jaren de verplichtingen aan hun pastorale personeel niet meer kunnen voldoen. "Hoe ziet 'kerk' er na deze implosie uit?", vraagt Sengers zich af. "We hebben nieuwe concepten nodig om ons voor te stellen hoe in een andere context christelijke gemeenschapsvorming eruit kan

zien. Zo een concept belooft ons Christian Hennecke te geven."

Concept van Hennecke

Sengers vat het concept van Hennecke samen in een paar steekwoorden: "De christelijke gemeenschap moet weer gaan leven vanuit een herkenbaar visioen, namelijk het aanbreekende Rijk Gods. De christelijke gemeenschap zou zich in het

hier en nu vanuit deze komende ervaring moeten laten inspireren. Zoals in de vroege kerk moet omkeer van mensen, en van de samenleving, weer present staan. De Pinksterervaring moet ons meer bemoedigen om naar buiten te gaan. We moeten weer leren luisteren naar de Schriften en de betekenis van onze doop herontdekken. Ambtsdragers moeten de gelovigen serieus nemen, taken delegeren. Het gebouw moet niet centraal staan en we moeten nieuwe vormen vinden die mensen raken. Tenslotte moeten we net als Maria vertrouwen hebben; ook zij vroeg 'is het

mogelijk?' en zie, bij God is niets onmogelijk."

Beoordeling

Vervolgens geeft Erik Sengers, stafmedewerker van de dienst diocesane caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn beoordeling over het boek. De hele recensie staat als [document 0379](#) op www.stucom.nl.

Dr. Sengers was in 2008 een van de sprekers tijdens het Pastoraal Congres (zie 0221 op www.stucom.nl)

Onder 0380 staat een artikel van [prof. dr. Fred van Iersel over de 'schijnbare kortsluiting tussen zielzorg en katholieke vernieuwingsbewegingen'](#).

Meer over het Pastoraal congres: www.stucom.nl/pastoraalcongres.

Dit was in 2014 document 0345-5 op www.stucom.nl/pastoraalcongres

Dit is 0398 op www.stucom.nl.