

Hoe is onze houding ten opzichte van de verschillende vormen van dopen in andere kerken?

Drie belangrijke vragen:

1. Hoe kunnen we bruggen naar andere kerken bouwen en hinderpalen voor samenwerking uit de weg te ruimen?
2. Willen we wedergeboren christenen, die als kind gedoopt werden, de mogelijkheid bieden om lid van de ECG-familie te worden?
3. Willen we christenen, die als kind gedoopt werden, een doopgedachtenis in de ECG aanbieden?

Jezus Christus heeft ons opgedragen om alle volken tot zijn discipelen te maken en hen, op grond van hun bekering en hun persoonlijk geloof, te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Matteüs 28:19; Handelingen 2:38, 8:36-39, 10:48 en 19:5). Jezus zei: 'Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered' (Marcus 16:16, NBV).

Als ECG hebben wij de volgende doopopvatting: het Griekse woord voor dopen (*baptizo*) betekent 'onderdompelen'. De doop door onderdompeling wordt in de Bijbel vergeleken met begraven worden: 'Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden' (Romeinen 6:3-4, NBV). De doop is een begraven worden met Christus om met Hem op te staan in een nieuw leven. Zoals bij een begrafenis het lichaam helemaal in de grond verdwijnt, zo wordt bij de doop het hele lichaam onder water gebracht. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu af begint hij een nieuw leven.

In alle christelijke kerken worden mensen kinderen gedoopt. Wel is er verschil in de hoeveelheid water (onderdompeling of besprenkeling), de volgorde (van belijdenis en doop) en de formulering. Het verschil in doopopvatting en de verschillende dooppraktijken hebben helaas tot veel conflicten geleid en verdeeldheid in het Lichaam van Christus veroorzaakt.

Als Euregio Christengemeente willen we de verschillende vormen van dopen in andere kerken erkennen, omdat we geloven dat God kijkt naar oprecht geloof in ons hart en niet

naar de volgorde van geloofsbelijdenis en doop. Dit betekent dat iemand die als kind gedoopt is en deze doop belijdt als zijn sterven en opstaan met Christus in een nieuw leven, lid kan worden van de Euregio Christengemeente.

De kinderdoop staat in de westerse kerk steeds meer onder druk. Er is een toenemende behoefte om de doop te ervaren als een bewust moment van geloofsbelijdenis, iets waartoe een baby niet in staat is. Wij onderkennen dat sommige christenen, die de kinderdoop hebben ontvangen en belijdenis hebben gedaan, het niet ondergedompeld zijn in water als een gemis ervaren. Daarom biedt de Euregio Christengemeente deze christenen een *doopgedachtenis* aan. Hierbij gaat het niet om een herhaling van de doop, maar om een in herinnering brengen van de destijds ondergane doop, waarin het met Christus begraven worden en opstaan in een nieuw leven door onderdompeling alsnog ervaren kan worden.

*Dit is een officiële verklaring, in mei 2014 vastgesteld, vastgesteld door de Euregio Christengemeente (ECG) in Aalten en naar het Beraad van Kerken in Aalten gestuurd, waar de ECG deel van uitmaakt (nadat ze dit mondeling hadden aangekondigd). De ECG is lid van de Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten (VPE). Iemand kan lid worden van de ECG en tevens lid blijven van zijn of haar kerk waar hij al lid van was. In de info-brochure van de ECG staat: 'De ECG kent geen lidmaatschap in juridische zin. Iedereen die de visie, missie, waarden en prioriteiten van de gemeente onderschrijft kan lid worden van de 'ECG-familie' (ook al is hij/zij lid van een andere kerk).' Wilkin van de Kamp, die bovenstaande informatie in 2014 beschikbaar stelde aan www.stucom.nl, schrijft erbij: 'Het is niet mogelijk om in Europa een Duits-Nederlandse kerk te zijn. Dus zijn we een vereniging in Duitsland en een stichting in Nederland. Leden van de ECG zijn echter niet in juridische zin, maar in geestelijke zin lid van de gemeente.'

Kees Slijkerman, webmaster Stucom, 13 februari 2015

Meer op www.stucom.nl over de dialoog met andere kerken over het christelijke doopsel: 0021, 0182, 0183, 0184, 0186 en 0240.