

WIJ WILLEN JEZUS ZIEN
Frans Horsthuis over Jezus

Afgelopen zomer kwam ik bij een begrafenis Frans Horsthuis (1921) weer tegen. Hij is sinds 1947 priester van het aartsbisdom Utrecht en sinds 1971 zonder vaste verblijfplaats. Hij trekt nog altijd rond door Nederland en Europa. Veel mensen die bij de charismatische vernieuwing betrokken zijn hebben wat van hem geleerd. Hij heeft een groot netwerk van contacten met christenen in allerlei kerken, ook met veel dominees. Hij vertelde me dat hij - als een soort testament - een boek had geschreven over Jezus: *Wij willen Jezus zien*. Dat boek heb ik gelezen en het is heel bijzonder.

Had Jezus een beperkt karakter?

Toen Frans Horsthuis een halve eeuw geleden nog les gaf aan een opleiding voor leerkrachten had een collega hem eens gevraagd of Jezus een beperkt karakter had. Spontaan had hij geantwoord: 'Natuurlijk. Jezus was bijvoorbeeld een Jood, geen Nederlander. Hij kon geen Nederlands spreken. Hij was een man en geen vrouw. En zo voort.' Die vraag maakte Frans nieuwsgierig: hoe zou Jezus zelf zijn leven beleefd hebben? Het antwoord zocht hij door biddend de Bijbel te lezen, vanuit een oprechte liefde voor Jezus. In een bijsluiting bij het boek staat: 'dit boek, het testament van mijn leven, is gericht tot hen die Jezus willen ontmoeten als het enige fundament van hun leven'.

Hij deed afstand

Frans Horsthuis noemt zijn boek een soort geschilderde icoon van Jezus. 'Het bevat niet de een of andere nieuwe leer of theologie, maar het is mijn eigen getuigenis.' Een van de voornaamste ontdekkingen voor hem was de doorlopende groei in Jezus leven. 'Als pasgeboren baby is Hij zich nog van niets bewust geweest. Maar "Hij nam toe in jaren en in wijsheid ... (Lucas 2,40)" '(pag.12). De vraag die Frans boeide was: hoe Jezus zelf deze voortdurende groei beleefd heeft en hoe Hij alles ontdekt heeft. Terecht schrijft hij dat Jezus 'op deze ontdekkingsreis niet heeft geput uit zijn goddelijke alwetendheid en almacht', want toen Jezus mens werd, toen werd Hij echt mens. Hij deed niet alsof. 'Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van' (Filippenzen 2,6).

Jezus ontdekte langzaam wie Hij was

Jezus heeft in de loop van zijn leven moeten ontdekken wie Hij was en wat zijn opdracht was.

Een van de verrassende gedachten voor mij in dit boek is dat Maria en Jozef op een bepaald moment aan Jezus zullen hebben verteld over het bezoek van de engel aan Maria, over de reactie van Elisabeth, over zijn geboorte, de herders en de wijzen, de droom die Jozef had en zo voort. (Bijbelwetenschappers zullen hierbij opmerken dat we niet weten in hoeverre dit allemaal historisch is, maar de geboorteverhalen maken gewoon deel uit van de blijde boodschap zoals Matteüs en Lucas die vertellen.) Wat Jozef en Maria aan Jezus hebben verteld tijdens zijn opvoeding, dat zal Hij hebben bewaard in zijn hart. Het zal Hem geholpen hebben te ontdekken waartoe Hij was geboren en wie Hij eigenlijk was.

Hoe Jezus te werk ging

De dingen die Jezus in de laatste drie jaar van zijn leven gepredikt heeft, zal Hij in de jaren die daar aan voorafgingen langzaam ontdekt hebben. Dat Hij in een heel klein dorpje in Galilea opgroeide en timmerman was bepaalde voor een groot deel de beeldspraak die hij gebruikte in zijn verkondiging.

Jezus wist niet van te voren wat Hij zou doen en hoe alles zou lopen. Jezus' uitspraak '*de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen*' (Johannes 5,19; vgl 5,30 en 8,28), wordt door Frans Horsthuis terecht als uitgangspunt genomen voor de manier waarop Jezus te werk ging. De nachten van gebed die Jezus regelmatig had, die waren niet zomaar een vroom gebruik. Jezus had die nachten nodig voor zijn contact met zijn hemelse Vader om te zien wat zijn volgende stap moest zijn.

Bron voor Bijbelstudie

Je kunt gemakkelijk nakijken waar Frans Horsthuis zijn beweringen over Jezus vandaan heeft, want in de kantlijn staat steeds uit welke Bijbelteksten hij put. Hierdoor is dit boek een bron voor fascinerende Bijbelstudie geworden. 'Ik moet me er voor hoeden, dat mijn eigen fantasie op hol zou slaan', schrijft hij (pag.15). 'Er zijn al genoeg vrome legenden en echte of vermeende visioenen over het leven van Jezus. Ik zou me willen houden aan wat we weten uit de evangeliën'. Eigen veronderstellingen hebben volgens hem geen groter gezag dan een persoonlijke mening. Frans put dus niet uit visioenen, maar één keer vermeldt hij wel dat hij in gebed aan Jezus iets vroeg en ook antwoord van Hem kreeg. De lezer kan dat nemen voor wat het waard is. Ook beschrijft hij op een aantal plaatsen hoe het geweest zou kunnen zijn, want op niet alle vragen geeft de Bijbel antwoord.

Frans Horsthuis gaat in zijn boek uit van de Bijbeltekst zoals we die nu voor ons hebben. Maar Frans is ook niet bang om verhalen van de vier evangelisten op elkaar te betrekken. Dat levert mooie samenhangen op. Die zijn niet altijd even voor de hand liggend, en ieder kan er gerust het zijne of hare van denken. Zo wordt het verhaal een persoonlijk getuigenis over het beeld dat Frans zelf heeft van Jezus en van zijn liefde voor de mensen.

Waar gaan we naar toe?

Opvallend en niet direct overtuigend vond ik dat Frans Horsthuis verschillende toekomstmogelijkheden voor gelovigen onderscheidt (pag. 249): het eeuwige leven in het hemelse paradijs, het hemelse Jeruzalem (de Bruid van Christus) en wonen in het huis van de Vader. Zijn dit drie beelden voor dezelfde hemel, of inderdaad drie verschillende plaatsen? Aantrekkelijk is in ieder geval zijn uitleg bij Lucas 13,23-29, waar het gaat over de vraag: 'zijn er maar weinigen die worden gered?' Jezus zegt daar: 'Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en

roepen: "Heer, doe open voor ons!", dan zal hij antwoorden: "Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?". Frans: 'Voor dezen hoeft dat nog niet te betekenen, dat ze verloren zijn, maar wel, dat ze deze hoogste roeping gemist hebben.'

Over Jezus verrijzenis schrijft Frans eerst heel voorzichtig: 'Door de opstanding heeft Hij een gedaantewisseling ondergaan, een nieuwe ontwikkeling in zijn persoonlijkheid, (...). Hoe zal Hij zich in zijn nieuwe lichaam gevoeld hebben? - Of mogen we die vraag niet stellen?' (pag. 374).

Het boek is aanleiding om zelf weer eens enthousiast de Bijbel ter hand te nemen en te bedenken hoezeer God van de mensen houdt. Zozeer namelijk dat Hij ons zijn enige Zoon geeft. Als we in Hem geloven gaan we niet verloren maar mogen we eeuwig leven.

Besteladres*

Wij willen Jezus zien - Frans Horsthuis, 2006, 395 pag., ligt niet in de boekhandel, is uitgegeven in eigen beheer en alleen gratis verkrijgbaar (niet in grote aantallen) bij dhr. Han Tan, e-mail han@tan.nu (< geen.nl maar .nu), Thüringen 11, 6162 KL Geleen. Bij ontvangst krijgt u een rekeningnummer waarop u een vrijwillige gift kunt storten.

Meer over Frans en Jozef Horsthuis: 0050 en 0051 op www.stucom.nl.

Het levensverhaal van Frans Horsthuis staat in zijn boek *De Koninklijke Weg*, geschreven in 1988.

Kees Slijkerman #

Bij bovenstaand artikel stond een foto met dit onderschrift: 'Frans Horsthuis ging in 2007 voor in de uitvaartdienst van zijn broer Jozef, die ook priester van het aartsbisdom Utrecht was. Jozef had kerkelijk heel andere ideeën dan Frans, maar over het boek 'Wij willen Jezus zien' waren ze het samen eens. Foto 13-4-1996. K.S.'

#

*In maart 2013 klopten deze bestelgegevens nog steeds.

In 2012 verscheen van Frans Th. Horsthuis, *Zie uw Koning komt! Opleiding tot Koningschap*. Uitgeverij Face2face 2012, 276 blz., prijs 19,95 euro. ISBN 978 9074901 185. Zie ook <http://www.printdorp.com/nl/face2face/78-zukk>. Een bespreking van dit boek door Jan van Beek ofm staat in Bouwen aan de Nieuwe Aarde (www.bana.nl), mei 2013.

Meer over Jezus: zie (de toelichting op) de rubriek *Jezus* op www.stucom.nl.

Dit is document 0372 op www.stucom.nl.