

Video's van de ontmoetingsdag Wij kiezen voor eenheid 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag

Achtien korte thematische video's
en drie lange films (blok 1, 2 en 3) die samen het hele programma laten zien,
dat achtereenvolgens gaat over verleden (blok 1), heden (blok 2) en toekomst (blok 3) van de Kerk.

Titel	Beschrijving
01 Het Kuis wordt binnengedragen http://youtu.be/47QZdjDdIYY	Er wordt een kruis binnengedragen omdat we Christus en die gekruisigd centraal willen stellen. Het zijn drie jongeren die dat doen. Zij vertegenwoordigen de jeugd van de kerk, ze zijn daarom onze eregasten. Hen is gevraagd om hun verwachting voor deze dag uit te spreken. Aan het eind van de dag geven ze terug wat ze ervan vonden. Dat zien jullie ook in dit filmfragment.
02 Dankbaar memoreren http://youtu.be/MrkGaa42mxw	De goede en mooie dingen in onze gezamenlijke kerkgeschiedenis worden gememoreerd. Het is goed om er bijzonder dankbaar voor te zijn!
03 Waarom we schuld belijden http://youtu.be/R0l78lmoXyo	Op de ontmoetingsdag van 6 oktober 2012 legt Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie, uit waarom we schuld belijden.
04 Dramastuk http://youtu.be/hOUnlmneBEI	Onder leiding van Carla Veldhuis wordt een dramastuk opgevoerd.
05 Schuldbelijdenis tegenover het Joodse volk www.youtube.com/watch?v=A1vqTK7a-xI	Ds Edjan Westerman en pater Leo van der Klaauw belijden als leden van de kerken in Nederland onze schuld tegenover het Joodse volk.
06 Schuldbelijdenis Rome en Reformatie http://youtu.be/-EyHWNzJZKY	Er wordt schuldbelijdenis uitgesproken door leiders van de Katholieke en de Protestantse kerk in Nederland. Daarna zijn er in het middagprogramma ook woorden van waardering.
07 Oude en Nieuwe kerken http://youtu.be/auSiH5pN0qM	Aan het woord zijn Peter Sleebos en Arjan Plaisier. Namens de oude en nieuwe kerken belijden ze schuld naar elkaar. In het middagprogramma spreekt Wietse van der Velde namens de Oud Katholieke Kerk waardering uit over de nieuwe kerken. En Peter Sleebos voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangelische kerken spreekt waardering uit over de oude kerken.
08 Schuld Autochtone en allochtone christenen http://youtu.be/BqHCk8HcGts	Schuldbelijdenis van autochtone christenen en allochtone christenen in Nederland naar elkaar. In het middag programma wordt er ook waardering voor elkaar uitgesproken. Aan het woord zijn Jan Wessels directeur van de Evangelische Alliantie en Rhoïnde Doth voorzitter van SKIN (Samen Kerk in Nederland).
09 Schuld tussen generaties http://youtu.be/dureMOxTbI8	Op de ontmoetingsdag van de kerken wordt tijd ingeruimd voor schuldbelijdenis van de ouderen t.o.v. de jongeren en ook omgekeerd. En er zijn ook woorden van waardering tussen de generaties.
10 Schuldbelijdenis nieuwkomers en afhakers http://youtu.be/BIAauXRgNKQ	Als christenen staan we samen schuldig tegenover nieuwkomers en afhakers. We bidden voor hen. Hierbij ook een getuigenis uit het middagprogramma van een nieuwkomer die zichzelf 'een bekeerde heiden' noemt.

11 Voetwassing http://youtu.be/6N_oYvR7DTU	Drie leiders van de grootste christelijke kerken en bewegingen wassen de voeten van zes jongeren. We lezen Johannes 13 waar Jezus de voeten wast van zijn discipelen.
12 Gebed door jongeren http://youtu.be/Tzj7MYf3xy8	Zes jongeren bidden voor de eenheid, met de woorden van Jezus in Johannes 17.
13 Koor zingt themalied http://youtu.be/nW5gob4ruhG	Het projectkoor, dat voor het zingen van dit lied op deze dag is samengesteld, zingt het thema lied "Wij kiezen voor eenheid".
14 Getuigenissen http://youtu.be/xD1f8kFP5qA	Drie getuigenissen. Van Wilco (PKN) en Stefany (R.-K.) den Hoed uit Puffershoek. Van Alex Ruijg, een Amsterdammer die op latere leeftijd christen werd ('een bekeerde heiden', zei hij, 'gedoopt in een plas' (..) 'ik had nog geen kerk') sprak over Hoop voor Noord, een missionair project, verbonden met Chr. Gereformeerde Kerk. Zuster Ruth Lagemann van Chemin Neuf (www.paulusabdij.nl) over het "samen bidden voor de eenheid" en de kracht ervan.
15 Huiswerk http://youtu.be/IRoRWXOUYo8	Hoe gaan we verder met dit het onderwerp eenheid in de kerk? Jan Wessels presenteert het huiswerk volgens de stuurgroep Wij kiezen voor eenheid. Martijn Arnoldus komt namens een groep jongeren met een initiatief, in een nieuw boek verwoord: Een Maar Anders.
16 Hoe gaan we verder http://youtu.be/vAbOK1kvNmQ	Namens 'Wij kiezen voor eenheid' en de 'Nationale Synode' vertellen Wilkin van de Kamp en Gerrit de Fijter, dat ze opgaan in het Nederlands Christelijk Forum. Dat wordt het platform waar leiders, jongeren en gemeenteleden uit de volle breedte van de kerk, elkaar regelmatig gaan ontmoeten.
17 Visie op weg naar eenheid http://youtu.be/_CMYKw5rNyE	Kees Slijkerman presenteert de visie op de weg naar eenheid van de stuurgroep Wij kiezen voor Eenheid. Kees is namens de Katholieke Charismatische Vernieuwing lid van de stuurgroep Wij kiezen voor eenheid.
18 Rondom het kruis http://youtu.be/mrUObF9pY3I	De afsluiting van de ontmoetingsdag vindt buiten de tent plaats. Rond het 14 meter hoge kruis wat hier is neergezet. Peter Sleebos geeft namens de leiders van de kerken ons de Zegen van God de Vader, Zijn Zoon en de Heilige Geest.
19 Blok 1 http://youtu.be/XnSIsmcQUPw	Tijdens het eerste deel van de dag kijken we vooral terug naar het verleden. Reden tot dankbaarheid voor de zegeningen van God, voor de mooie gebeurtenissen van de kerk in Nederland. Ook reden voor verootmoediging en schuldbelijdenis. Wat ging er veel mis tussen de kerken. De opdracht tot eenheid van onze Heer werd met voeten getreden.
20 Blok 2 http://youtu.be/63zlcNxx-Sg	Het tweede deel van de ontmoetingsdag van de kerken op 6 oktober 2012 wordt besteed aan verzoening, onderlinge erkenning en waardering. Dat is wat we vandaag kunnen doen.
21 Blok 3 http://youtu.be/bvu7F3i6ixA	Het derde deel van de ontmoetingsdag van de kerken op 6 oktober 2012 wordt besteed aan mooie dingen, die nu al plaatsvinden op het gebied van eenheid. En enkele ontwikkelingen die we in gang willen zetten, zoals Een maar anders en het Nederlands Christelijk Forum.

De stuurgroep Wij kiezen voor eenheid (www.wijkiezenvooreenheid.nl) heeft deze video's geplaatst als een blijvende bron van inspiratie en als een digitaal monument.

Alle uitgeschreven teksten van de bijeenkomst: document 0365 op www.stucom.nl.
Teksten over het Joodse volk en Wij kiezen voor eenheid: 0362 op www.stucom.nl

Dit is document 0364 op www.stucom.nl.