

## Vormingscursus 'Leven in de Geest'

**Een goede kennismakingsmogelijkheid met datgene waar het bij de Charismatische Vernieuwing om gaat is de 'Leven in de Geest'-vorming, ook wel genaamd; vorming tot leven in de Geest. Als u daaraan mee doet gunt u uzelf de tijd om stil te staan bij de belangrijkste dingen in het leven en in het christelijke geloof.**

### Waar gaat het om bij deze vorming?

Pater André Beijersbergen SM, die deze vorming jarenlang in Nederland gegeven heeft, zei hierover: 'Het gaat erom dat de deelnemers de weg naar Jezus vinden, dat zij ontdekken wie Jezus voor hen is en dat ze het geloof krijgen dat Jezus had in Gods liefde. Het gaat er ook om dat ze de levenshouding van Jezus tot de hunne laten worden. Niet uit eigen kracht, maar door de Geest die dat in ons zal voltrekken. Dat is de kern.'

Frater Leopold van der Linden uit De Bilt omschreef als kern:

'De echte totale overgave aan de Heer, Jezus radicaal willen volgen, dat is de kern. Daarbij leren de inleidingen tijdens de bijeenkomsten u de stappen te zetten die het Jezus mogelijk maken om met u een persoonlijke relatie aan te gaan, te herstellen of te verdiepen.'

Pater Amand Kersten, ofm.cap., die voor deze vorming het boekje 'Adem van Leven' schreef, gaat ervan uit dat een katholiek al bij zijn doopsel en vormsel de volle rijkdom van de heilige Geest heeft ontvangen. Althans in beginsel! Die sacramenten zijn namelijk te beschouwen als een aanbod. En een aanbod moet worden aanvaard, wil het iets voor je gaan betekenen. De vorming wil een begeleiding zijn naar een welbewust en van harte 'ja' zeggen tegen wat God in ons doopsel en vormsel blijft aanreiken.

### De inhoud

Deze vorming bestaat uit zeven of meer bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Daarin krijgt u te horen over zeven onderwerpen die op elkaar aansluiten.

Na ieder bijeenkomst krijgt u 7 tot 14 dagen de tijd om het behandelde onderwerp rustig te verwerken met behulp van de bijbelteksten (plus toelichting) die u meekrijgt naar huis. Daar moet u dan iedere dag de tijd voor ne-

men. Soms worden die zeven onderwerpen in één weekend behandeld.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- De oorsprong en bestemming van ons leven
- Gods liefde voor ons
- Jezus, onze verlosser
- De heilige Geest
- Hoe we kunnen komen tot een (dieper) leven in de Geest
- De gaven van de Geest
- Groeien naar geestelijke volwassenheid
- Onze zending in Christus.

### Waar wordt deze vorming gegeven?

Er zijn in ieder bisdom wel interparochiële groepen die af en toe initiatief kunnen nemen tot zo'n vorming, met name in de Veertigdagentijd, in de tijd tussen Pasen en Pinksteren of in de periode september/november. Er is dan meestal eerst een informatieavond, waarna men zich kan opgeven.

Deze vorming kan ook een goed vervolg zijn op een serie bijeenkomsten in parochieverband waarin gesproken is over geloof en Bijbel, bijvoorbeeld een Alpha-cursus (zie [www.rk-alphacentrum.nl](http://www.rk-alphacentrum.nl) of [www.alpha-cursus.nl](http://www.alpha-cursus.nl)). In de zeer laagdrempelige Alpha-cursus komen de deelnemers tot een vrijblijvend geloofsgesprek; en ze maken er (hernieuwd) kennis met de basisbeginselen van het christelijke geloof. De vorming tot Leven in de Geest biedt vervolgens een mogelijkheid om de persoonlijke band met God te verdiepen en door een dagelijks moment van Schriftlezing en gebed te onderhouden.

Er zijn bisdommen waarin de vorming tot Leven in de Geest gebruikt wordt als voorbereiding op het sacrament van het vormsel.

### Wie geven deze cursus?

Meestal wordt deze vorming gegeven door een team waar ook een priester in zit. Soms komt de priester er alleen bij op de hoofdmomenten of alleen voor de sacramenten van Verzoening en Eucharistie.

In de meeste bisdommen zijn wel een aantal mensen die deze vorming kunnen. Op het dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) kan men u de nodige informatie bezorgen. Daar kan men ook de boekjes e.d. kopen die voor deze vorming gebruikt kunnen worden: Dienstencentrum KVC, Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond, tel: 0492-554644, [info@kvc-net.nl](mailto:info@kvc-net.nl).

### **'Opnieuw beginnen' en 'Kom en zie'**

Ook de deelnemersboeken (met handleiding voor het team) 'Opnieuw beginnen' en 'Kom en zie', zijn als vorming tot leven in de Geest te gebruiken, zeker als het organiserende team daar een aanvulling bij kan geven. 'Opnieuw beginnen' en 'Kom en zie' behandelen het vervuld worden met de heilige Geest slechts summier en geven weinig introductie op het

ontvangen en laten functioneren van charismas. Maar het zijn prima handleidingen om in een parochie mensen te helpen naar een meer persoonlijke relatie met God.

'Opnieuw beginnen' en 'Kom en zie' zijn onderdelen van het WeG-project. De Nederlandse vertalingen zijn uitgegeven door Halewijn in Antwerpen in samenwerking met het Officium Catecheticum van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Meer over 'Opnieuw beginnen' en 'Kom en zie' en het WeG-project in SCC-bulletin nr. 16, 14 december 2012: in 0302 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

Meer over 'Opnieuw beginnen': 0212 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

Kees Slijkerman,  
14 november 2005,

bewerkte versie 19 november 2014.

---

Meer over dit onderwerp: zie de rubrieken 'Parochie/gemeente' en 'charismatische vernieuwing' op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl).

Dit is document 0144 op [www.stucom.nl](http://www.stucom.nl)